

MINDE- BLAD

Carl Georg Martensen
faldet i 1. Verdenskrig

Mindeblad : Carl Georg Martensen

Mindeblad

Carl Georg Martensen

20. Okt. 1887

Løgumgaard

1 August 1914

23 Oktober 1915

Dansk

Dansk

Overmatrose

Ja

Ja

Landmand

Landmand

Løgumgaard

Løgumgaard

Nej

1 August 1914

23 Oktober 1915

Ja

Overmatrose

Dansk

Dansk

Ja

Fader i sin Tid opteret for Danmark

Niels Christian Martensen

Landmand

Løgumgaard

Løgumgaard

Ja

Er Broder som har været med i Krigen men er nu hjemme

Nej

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ Klik på Mindebladet for at se den originale kilde

Amt	Tønder
Sogn	Nørre Løgum
By eller kommune	Løgumgaard
Efternavn	Martensen
Fornavn(e)	Carl Georg
Fødselsdato (dd-mm-åååå)	30-07-1887
Fødested	Løgumgårde
Stilling/erhverv før krigen	Landmand
Opholdssted før krigen	I Løgumgaard
Gift?	Nej
Indkaldelsesdato	1 August 1914
Dødssted (fx valplads eller lazaret)	Som Overmatros paa Krydseren "Prinz Adelbert" og fandt hans Grav ved dette Skibs Undergang den 23 Oktober 1915 ud for Libau efter endt Rekognoceringsfart
Dødsdato	23 Oktober 1915
Preussisk statsborger?	Ja
Tjenestegrad	Overmatrose
Modersmål	Dansk
Sindslag	Dansk
Var begge forældrene nordslesvigere ?	Ja
Hvor stammede forældrene fra?	Fader i sin Tid opteret for Danmark
Faderens navn	Niels Christian Martensen
Faderens stilling	Landmand
Faderens fødested	Løgumgaard
Hvor boede forældrene ved krigens udbrud?	I Løgumgaard
Havde den faldne søskende?	Er Broder som har været med i Krigen men er nu hjemme
Deltager den faldnes fader i krigen?	Nej

Levnedsskildring : Carl Georg Martensen



Carl Martensen var Medlem af en gammel sønderjysk Bondeslægt, der i omtrent 150 Aar har eiet en Gaard i Løgumgaard. Her var han født den 30 Juli 1884 og her opvoksede han under Forældrenes Omsorg, besøgte Almueskolen her i Byen og blev confirmeret i Nørre Løgum Sognekirke Palmesøndag 1902. Derefter beskæftigedes han ved Landbruget paa sine Fædres Gaard indtil han i Oktober 1908 blev indkaldt for at aftjene sin Værnepligt ved Marinen. Det var ham tungt dengang at tage Afsked fra Hjemmet, hans Moder laa nemlig meget syg og med hende blev det en Afsked for Livet. Han kom

ombord paa Krydseren ”Scharnhorst”, der dengang var stationeret i Kiel. Ud fra Kiel foretog de forskellige Farter til Havene i Europa, i Februar 1909 laa de i Spanien, her i det sollyse Spanien modtog Carl Efterretning om sin elskede Moders Død.

Den 1 April 1909 seilede Krydseren ”Scharnhorst” paa Togt fra Kiel til Østasien, hvor de saa opholdt sig i 2 Aar. I Juni 1911 kom Carl med en Transportdamper tilbage til Kiel og fik herfra Orlov til Hjemmet, Resten af hans Tjenestetid blev ham senere Skjenket.

Her i Løgumgaard overtog han saa den 1 April 1913 en Gaard paa henvend 40 Kreaturer, samtidig med at hans eneste Broder overtog Fædrenegaard. Nu saa det ud som laa der en lys og lykkelig Fremtid foran ham, men det skulde komme anderledes, kun til den 1 August 1914 fik han Lov til at virke paa sin Gaard som han drev med Lyst og Glæde. Saa kom Krigen. Efter at være indkaldt til Kiel kom han ombord paa Krydseren ”Prinz Adelbert” og deltog her ombord i Krigen. I Januar 1915 var han hjemme paa en kort Urlov og i Juli og August 1915 havde han 6 Uger fri mens Krydseren laa under Reperatur. Det var sidste Gang han

Levnedsskildring : Carl Georg Martensen

gjensaa sit Hjem. Den 23 Oktober 1915
fandt han sin Død ved "Prinz Adelberts"
Undergang, ud for Libau.

Carl Martensen var en god Søn og
Broder, da Budskabet om hans Død
naaede hjem, da voldte det megen
Sorg, men ikke alenene i hans
Hjem blev der Sorg, ogsaa hans
mange Venner sørgede, ti Carl var
afholdt som kun faa er det; af alle de
Dødsbudskaber der kom til Sognet
under Krigen, var der intet der vakte
større Deltagelse end dette. Carl
Martensen elskede sit Hjem og sit Land,
med ham har vort Folk mistet een af
sine bedste Sønner og Mindet om ham
vil glemmes seent paa hans Hjemegn.

Johan Chr. Johannsen
Ulstrup pr. Løgumkloster