

MINDE- BLAD

Hans Nissen Sørensen
faldet i 1. Verdenskrig

Mindeblad : Hans Nissen Sørensen

Mindeblad

Hans Nissen Sørensen
Hans Nissen (Almind), Sørensens faldne søn

1882. 29. 9. S. Sejerslev
Fødselsdato: 29. 9. 1882. Fødested: S. Sejerslev

Stilling eller Skole for Krigen: Landmand

Slætte eller Opholdssted for Krigen: S. Sejerslev

Hvor mange Børn: 4. Har den faldne Børn, Landfrøge eller andre Skole og Højskole: Bramminge Efterskole

Når blev han indkaldt under Krigen: Aktiv Soldat

Når kom han til Fronten: August 1914. Har han været såret og hvor mange Gange: Nej

Var han på Voldsteder og Hæder: Nej. Har han på Lovorden af Sørensens Sørensens, påfølgende i Falden: 31. August 1914. (Hæder og Sørensens Sørensens)

Hiltskabsbeholdning N 135. Var den Faldne (Almind) i Sørensens Sørensens eller Højskole: " "

Den Faldnes Afsender og Sørensens Sørensens: Sørensens Sørensens

Ordre og Hæder: Sørensens Sørensens

Højskole: Sørensens Sørensens

Den Faldnes (Almind) Skoleforhold: Var togte Fremtid Sørensens Sørensens

Slætte hvor sørensens Sørensens: Sørensens Sørensens

Den Faldnes (Almind) Faders: Sørensens Sørensens

Hvor boede Sørensens Sørensens eller Højskole eller Højskole: Sørensens Sørensens

Harde den Faldne (Almind) Sørensens: Ja. Hvor mange: 4. Den Sørensens Sørensens: 1.

Er nogle af Sørensens Sørensens: Ja. Hvor mange: 7. Er nogle af Sørensens Sørensens: 1.

Hvor sørensens Sørensens: Sørensens Sørensens

Er den Faldne (Almind, Sørensens) Sørensens Sørensens: Nej

Er han Sørensens Sørensens: Ja. Hvor Sørensens Sørensens: Sørensens Sørensens

Hans M. Sørensens, Jes Sørensens, Antoni Sørensens

(Se S. og 4. Side.)

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ [Klik på Mindebladet for at se den originale kilde](#)

Amt	Tønder
Sogn	Emmerlev
By eller kommune	S. Sejerslev
Efternavn	Sørensen
Fornavn(e)	Hans Nissen
Fødselsdato (dd-mm-åååå)	22-09-1892
Fødested	S. Sejerslev
Stilling/erhverv før krigen	Landmand
Opholdssted før krigen	S. Sejerslev
Gift?	Nej
Høj-, landbrugs- eller andre skoler?	Bramminge Efterskole
Indkaldelsesdato	Aktiv Soldat
Hvornår sendt til fronten?	August 1914
Såret? Hvor mange gange?	Nej
Dødssted (fx valplads eller lazaret)	Nej
Dødsdato	31 August 1915 Militærkirkegaard Licourt N 135
Preussisk statsborger?	Ja
Tjenestegrad	Menig
Orden og hæderstegn	Jernkorset anden Klasse
Modersmål	Dansk
Sindslag	Dansk
Var begge forældrene nordslesvigere ?	Ja
Faderens navn	Søren Hansen Sørensen
Faderens stilling	Gaardejer
Faderens fødested	V. Gammelby
Hvor boede forældrene ved krigen udbrud?	S. Sejerslev
Havde den faldne søskende?	Ja 4
Antal brødre	3
Antal søstre	1
Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange?	Ja 3
Er nogle af brødrene faldne?	1
Navne på evt. faldne brødre	Hans Mathiesen Sørensen
Deltager den faldnes fader i krigen?	Nej
Deltager eventuelle sønner i krigen?	Ja
Hvad hedder faderen, sønnen eller sønnerne?	Hans M. Sørensen, Jes Sørensen, Antoni Sørensen

Levnedsskildring : Hans Nissen Sørensen



Mindeord over Hans Nissen Sørensen
S. Sejerslev (Højer)

Hvor er det svært at forstaa; at vi for bestandig har mistet vor kære lille Hans Nissen. Han var sine Forældre en god Dreng i Ordets bedste Betydning. Med et lyst og frejdigt Sind satte han sine store Forhaabninger til Fremtiden. Retsindet var han mod hver, men forlangte ogsaa Ret igen. En af hans Prinsipaler har engang sagt, "Hvor var han en god Dreng jeg tror ikke han nærede en ond Tanke"
Ja! hvor var al Ufred ham haardt imod det er saa trist at tænke paa, at han

skulde dø under saa trist en Tilværelse som Krig. En Trøst har det været for ham; at han som Sygebærer kunde være med til at lindre andres Nød. "Jeg takker Gud" skrev han engang til mig, jeg er sluppen godt fra Somme denne gang, men mine stakkels Kammerater forude?. Altid følte han med dem der maatte lide. En anden Gang skrev han. Kære Søster; du maatte miste Søren men tak Gud han ikke skal lide. Han selv skulde dø rolig. De var paa Vej hjemad og matte komme i Hvil en Tid, de blev paa Touren overrasket af Granater og Hans Nissen med flere Kamerater blev overdænget af Jord.

Da Kamerater senere fandt dem var de ikke til at redde. En Ven skrev. "Han har ikke lidt, han laa som han sov". Han blev jordet paa Militærkirkegaarden i Licourt. Grav No 135.

Hans inderlige Ønske; at komme hjem og begynde som Landmand og være med i Samfundet blev ikke opfyldt. De mange Breve til Hjemmet fra hans Kamerater vidnede om at han ogsaa var afholdt der.
Et ungt virksomt Liv er afbrudt, men vi der savner ham vil bevare hans Minde i kærlig Errindring.
Hans Søster.