

MINDE- BLAD

Thomas Christensen Bæck
faldet i 1. Verdenskrig

Mindeblad : Thomas Christensen Bæk

Kilde: Vælgerforeningen, Mindeblade over faldne

→ [Klik på Mindebladet for at se den originale kilde](#)

Amt	Haderslev
Sogn	Aller
By eller kommune	Stubbum
Efternavn	Bæk
Fornavn(e)	Thomas Christensen
Fødselsdato (dd-mm-åååå)	30-06-1892
Fødested	Stubbum
Stilling/erhverv før krigen	Tjenestekarl
Opholdssted før krigen	Hoptrup
Indkaldelsesdato	5 Oktober 1914
Hvornår sendt til fronten?	28 Dec 1914
Dødssted (fx valplads eller lazaret)	På valpladsen Moulin, Frankrig
Dødsdato	Falden d. 6 Juli 1915
Preussisk statsborger?	Ja
Tjenestegrad	Füselier Inf Reg 86. 3 Batt 9 Komp.
Modersmål	Dansk
Sindelag	D.
Var begge forældrene nordslesvigere ?	Ja
Faderens navn	Peter Bæk
Faderens stilling	Arbejdsmand
Faderens fødested	Skovrup
Hvor boede forældrene ved krigenes udbrud?	Stubbum
Havde den faldne søskende?	3
Antal brødre	2
Antal søstre	1
Er nogle af brødrene med i krigen? Hvor mange?	1
Deltager den faldnes fader i krigen?	Nej
Deltager eventuelle sønner i krigen?	2
Hvad hedder faderen, sønnen eller sønnerne?	Peter Bæk, Laue Bæk, Thomas Bæk

Levnedsskildring : Thomas Christensen Bæk



Thomas Christensen Bæk var udtaget til Soldat i Foraaret 1914 og tilhørte altsaa Aargangen, som skulde indkaldes i Efteraaret. Han lærte i Flensborg og blev tildelt Regiment No 86, som havde Garnison i samme By. Allerede den 28 December afgik han til Frankrig, hvor Dronningens Regiment ingensinde blev sparet, men deltog i mange haarde Kampe. Den 6. Juni blev han meldt savnet fra Moulin og hans Forældre kunde, trods megen skriven og Søgen, ikke faa nogen Oplysning om hans Skjæbne. Endelig i Oktober Maaned 1915 kom der Efterretning

gennem "Røde Kors" at han var falden og begravet dernede.

Thomas Bæk var ung og der er eller kan ikke være meget at sige om hans Liv og Virksomhed. En noget mærkelig Natur var der i ham. Efter sin Konfirmation kom han i Snedkerlære paa Christiansfelt, men efter et Par Aars Forløb blev han ked af dette og slog sig paa Landbruget og "flakkede" saa omkring, for at bruge Moderens egne Ord, snart her og snart der. Saa kom Krigen og Thomas maatte med som alle andre. At han var vel

meget ked af det hved jeg ikke; han havde altid Lyst til Nyt. Jeg har læst en Del af hans Breve fra Frankrig. De vidner om stor Kærlighed til hans Moder og ere over Forventning godt skrevne. Med Tiden var Thomas nok kommen paa ret Køl efter hans Breve at dømme. Hans Forældre der ere fattige, sørgte over ham og især da to andre Sønner ere rejste nordpaa og kan ikke besøge de Gamle i den lille fattige Hytte.

Hans Krog 28.11.1917

Afskriften af kilden er foretaget af frivillige tilknyttet Rigsarkivet.