

# INVASIONEN 9. APRIL



MINIBOG  
PRINT VERSION

**Den 9. april 1940 om morgenen blev Danmark angrebet af Tyskland. Det skete, selvom begge lande året før havde skrevet under på, at de ikke ville føre krig mod hinanden.**

De tyske tropper startede meget tidligt om morgenen og gik ind i Danmark fra mange sider. Der var kun kampe i fire timer, og om aftenen var Danmark blevet besat. Det blev landet ved med at være under resten af 2. Verdenskrig, indtil den sluttede den 5. maj 1945.



Tyskerne kører gennem Aabenraa.  
Foto: Rigsarkivet

## Klokken 3.30 om natten blev den danske udenrigsminister ringet op og fik at vide, at landet ville blive besat.

Så gik det hurtigt, og klokken 4.10 skød tyskerne lyskugler op i luften syd for grænsen. Det var deres signal for, at nu startede invasionen. På billedet kan du se, hvornår tyskerne kom ind forskellige steder i landet.

*Hvornår kom tyskerne, der hvor du bor?*

*Kan du regne ud, om de kom med skibe, fly eller i biler til din del af landet?*



De røde pile viser, hvor og hvornår tyskerne gik over grænsen ved invasionen af Danmark.

Foto: Rigsarkivet

## Magtforholdet mellem Danmark og Tyskland i forhold til våben i 1940

Den tyske hær havde langt flere våben og soldater end den danske hær. Nogle af de danske soldater blev sendt i kamp på cykler. Andre kørte på motorcykler. Danskerne nåede at ødelægge 10 tyske kampvogne.

*Tal om hvilket udstyr soldaterne på billedet havde, og hvorfor det man så sådan ud?*



Nimbus motorcykel.

Foto: Rigsarkivet



Grafik: Lind Graphics.

## Klokken 5 om morgenen blev 800 tyske soldater sat i land på Langelinie - tæt på kongeslottet i København.

Den danske flåde fik ikke affyret nogen skud, for den ventede på en ordre fra regeringen, som aldrig kom.

Der var kun kampe i kort tid. Det skete foran Amalienborg Slot mellem tyske soldater og Livgarden (den danske kongefamilies vagtkorps).

*Se godt på billedet af skibet og folk ved Langelinie.*

*Beskriv hvad kan du se?*



Skibe ved Langelinie, 1940.

Foto: Nationalmuseet

## Klokken 5.30 mødtes Statsministeren og Udenrigsministeren med Kongen og Kronprinsen for at beslutte, om landet skulle overgive sig til Tyskland eller kæmpe videre.

Tyskerne havde sendt besked om, at de ville have svar hurtigt, for ellers ville de bombe København.

Tyske soldater havde på det tidspunkt allerede indtaget Kastellet (hovedkvarter for det danske forsvar) og var gået over den danske grænse mange steder. Klokken 6.00 besluttede man sig for at overgive sig.

*Se på fotografiet, hvor statsministeren (tv.) taler med udenrigsministeren. Prøv at forestille dig, hvad de diskuterer?*

*Beskriv hvad kan du se?*



Statsminister T. Stauning og udenrigsminister P. Munch.

Foto: Nationalmuseet

## Beskeden om overgivelse kom ikke med det samme frem til alle soldater, for tyskerne havde ødelagt telefonkablerne ved Lillebælt.

Derfor var der kampe helt indtil klokken 8.00 nogle steder i Danmark. De sidste kampe foregik ved Haderslev i Sønderjylland.

I løbet af den 9. april marcherede og kørte tyske soldater ind i de danske byer.

*Se på fotografierne og tal om, hvordan folk i Danmark mon havde oplevet den dag.*



Begge fotos: Tyskernes indmarch i Aarhus.  
Foto: Rigsarkivet



## Efter at Danmark havde overgivet sig, skulle politiet fortælle det videre til folk i landet.

I en besked fra politiet i Aarhus, kunne folk i byen læse at tyske tropper (soldater) var gået over den danske grænse, og landet var besat.

Folk blev også bedt om at "udvise Ro og Orden, undgå sammenstimlen og i et og alt adlyde ...".

*Fortæl med dine egne ord, hvad der står i den understregede tekst.*

*Snak herefter sammen om, hvad de regler kunne betyde for folks liv.*



Besked fra politiet til folk i Aarhus.

Foto: Rigsarkivet

## Fakta om invasionen 9. april

Invasionen startede klokken 4.10 om morgenen, og næste dag var Danmark besat.

Der var kun få kampe, men 16 danske soldater mistede ulykkeligvis alligevel livet den 9. april.

Under besættelsen var det officielt Tyskland, som bestemte i Danmark, men nogle danskere gjorde modstand.

Danmark var besat af Tyskland indtil den 5. maj 1945.

